

JEAN-MICHEL CHARLIER • VICTOR HUBINON

OOK MET VERHALEN VAN BERGESE • BUENDIA • DELUCA



DE AVONTUREN VAN **BUCK DANNY** 2/2

KORTVERHALEN

1968-2020



DUPUIS

DE AVONTUREN
VAN
BUCK DANNY

SCENARIO : JEAN-MICHEL CHARLIER TEKENINGEN : VICTOR HUBINON

OOK MET VERHALEN VAN
FRANCIS BERGÈSE – PATRICE BUENDIA – GIUSEPPE DE LUCA

KORTVERHALEN
1968-2020



DUPUIS



Jean-Michel Charlier in volle vlucht in 1949 aan de stuurknuppel van de Piper J-3 'Cub', met het kenteken 00-AVN van de Club Motor Union van Luik. Dit was een van de vijfduizendvijfhonderd gedemilitariseerde L-4 'Grasshoppers' die na de oorlog door het Amerikaanse leger werden verkocht.

RISKANTE VLUCHTEN

Jean-Michel Charlier beleefde nog drie onwaarschijnlijke avonturen. Op een mooie dag werd hem gevraagd om de kinderen van de familie Dupuis een luchtdoop te bezorgen. Allemaal wilden ze een rondje maken boven de drukkerij van hun vader, net buiten Charleroi. Jean-Michel Charlier vloog met de Piper telkens vrij laag over het gebouw. Maar een van zijn passagiers, een jong brutaaltje, greep de gashendel en draaide het gas helemaal dicht waardoor de motor stilviel. Jean-Michel Charlier kreeg het Spaans benauwd en overleefde het incident enkel dankzij de kunstgrepen die hij tijdens zijn opleiding voor een beroepsbrevet had geleerd.

Een andere keer ontstond er brand aan boord door de nalatigheid van een monteur die een vette lap had achtergelaten onder de motorkap. Terwijl Charlier op aanzienlijke hoogte vloog, werd de cockpit gevuld met rook. Toen de Piper daarop de daling inzette, sloegen vlammen onder de motorkap vandaan en kwamen door de wind op de plexiglasen voorruit terecht. Gelukkig had Jean-Michel geleerd wat hij in zo'n geval moest doen. Hij legde alles stil, zette een nagenoeg verticale vrille in en wist het toestel uiteindelijk nog net aan de grond te zetten... op een voetbalveld!

Het meest gedenkwaardige moment was nog die keer dat Jean-Michel Charlier over het huis vloog waar een van zijn neven trouwde in de Vespervallei, waar de rivier uitloopt op de stuwdam net buiten Eupen, in het oosten van België. Charlier vloog erheen met een Piper 'Cub' en maakte een duikvlucht over het huis van zijn neef. Maar er stond zo'n sterke wind in de vallei dat hij er niet meer in slaagde opnieuw hoger te gaan vliegen. Het angstzweet brak hem uit toen zag hij de enorme wand van de stuwdam (tweehonderd meter hoog) voor zich zag opdoemen. Met een krachtig manoeuvre wist hij het toestel op het *allerlaatste moment* te keren...

Kort daarna, in de loop van 1949 – de Arabisch-Israëliische oorlog woedde volop – vertrokken Charlier en Hubinon



Zoals een musicus toonladders oefent, zo maakte Victor Hubinon ontelbare tekeningen van zijn drie helden. Veel tekeningen werden gepubliceerd in *Robbedoes*, zoals deze tekening uit 1957. Twee van zijn helden dragen een helm en de Grumman F9F-8 'Cougar' tekende hij uit het hoofd!



bijna als huurling-piloten naar het Nabije Oosten. Een groep Israëlische militairen kwam in alle Belgische luchtvaartclubs piloten ronselen. Ze kochten – boter bij de vis – alle toestellen waarop mitrailleurs of raketten konden worden gemonteerd. Onze kompanen kwamen even in de verleiding, maar hapten uiteindelijk toch niet toe omdat hun Piper ‘Cub’ J-3 een verbindings-vliegtuig was en geen gevechtstoestel.

In 1950 zocht de nationale vliegmaatschappij Sabena, bij gebrek aan voldoende beschikbare beroespiloten (vanwege de mobilisatie van de militaire reservisten voor de oorlog in Korea) burgerpiloten die vrij waren van militaire verplichtingen. Vanzelfsprekend kwamen ze zo terecht bij de enige zes beroespiloten van het land, onder wie ook Hubinon en Charlier. Alleen de laatste ging op het aanbod in. Hij werd copiloot op lijn-toestellen als de tweemotorige DC-3, de viermotorige DC-4 en de tweemotorige Convair CV-240 ‘Samaritan’, al weerhield dat hem er niet van tussen twee vluchten door ook scenario’s te blijven schrijven.

Omdat hij wist dat hij nooit gezagvoerder zou worden en dus voor het grootste deel van de tijd veroordeeld was tot het transport van wedstrijdduiven en het afwerken van onbelangrijke administratieve klussen, besloot Jean-Michel Charlier na een jaar Sabena weer te verlaten en terug te keren naar zijn eerste liefde. Hij verhuisde naar Frankrijk en bleef nog even vliegen vanaf Toussus-le-Noble Airport, maar stopte er 1953 volledig mee, al trakteerde hij in Luik eerst nog wel een zekere René Goscinny op een luchtdoop. Ondanks deze voorkeursbehandeling bleef die zijn leven lang doodsbang voor vliegtuigen.

Toen hij trouwde en vader werd – zijn zoon Philippe werd geboren op 22 juni 1954 – verkoos Jean-Michel Charlier om voortaan met beide voeten op de grond te blijven. Hij vloog daarna alleen nog sporadisch.

In zijn strips bleven zijn helden wel nog vliegen en voor de Franse televisie maakte hij nog diverse spannende programma’s...

Bernard L. Thouanel,
Los Angeles, 2 juni 2020



zo ontstaan de verhalen van

* BUCK DANNY



Er zijn ongetwijfeld maar weinig beeldverhalen die werkelijkheid en actualiteit al zo lang en zo dicht op de hielen zitten als de verhalen van Vic Hubinon en mij. We zijn er in 1946, kort nadat het oorlogsgeweld in de Stille Oceaan was verstomd, mee begonnen... We konden toen in de verste verte niet vermoeden dat de G.I., die wij in het leven riepen, vijftienvintig jaar later nog zou bestaan, nadat hij moedig en opgewekt als kolonel zonder slag of stoot een kwart eeuw luchtvaartgeschiedenis van de Verenigde Staten had meegemaakt.

VICTOR HUBINON en ik hadden twee oorlogstrips te pakken gekregen. In een van die twee, een verhaal over de bloedige strijd op Tarawa, speelde een drietal « Marines » de hoofdrol. Eén daarvan, een klein dik opscheppertje, stond model voor Sonny Tuckson. Het verhaal is nog eens in het Belgische weekblad « Humo » verschenen, maar het album hebben we nooit meer terug kunnen vinden. De teksten van de eerste 3 of 4 platen, van de in totaal zowat 1700 waaruit ons luchtvaartepos nu bestaat, zijn trouwens niet door mij geschreven. Die teksten zijn ontsproten aan het brein van de man die Hubinon en mij heeft « ontdekt » en Buck Danny zijn gezicht heeft geleend. Zijn naam : Georges Troisfontaine. Door zijn gebrekkige gegevens moest Buck Danny trouwens de enige U. S. Airforce-piloot bij de Amerikaanse Marineluchtvaartdienst blijven... Kun je nagaan !

Vanaf de vijfde plaat nam ik, onvoorbereid, het roer over, toen Troisfontaine, na Buck in enkele maanden en in enkele tekeningen ouder te hebben gemaakt, geen ideeën meer had om zijn held verder te laten leven. Het kwam goed uit dat ik in die tijd een bijna identieke figuur had gecreëerd, sinds ik in Amerikaanse soldatenkranten en in verslagen van oorlogscorrespondenten, bij stukje en beetje het epos over de slag in de Stille Oceaan had ontdekt, waarvan ik droomde om dit epos in een beeldverhaal om te zetten, deed zich nu voor. Mijn held kreeg nu de naam en het vliegpak van die naar avontuur dorstende Buck Danny. Zijn eerste twee avonturen zijn een vrij getrouw beeld van de werkelijke beprovingen die de Amerikaanse piloten in de slag om de Koraalzee en bij Midway moesten doorstaan, en ze zijn nauwkeurig opgesmukt. De vijf daarop volgende avonturen, en later nog eens vier andere, zijn ontstaan uit de belevenissen van de beroemde « Vliegende Tijgers » van kolonel (en later, Generaal) Claire Lee Chennault. Een verzameling vrijwilligers, die de Air Force of de Navy vaarwel hadden gezegd om als « huurlingen » in dienst te treden bij Tejang-Kaï Tsjek. Onder Chinese kleuren

vochten ze, enkele jaren voor Pearl Harbour, tegen de Japanners in China.

De « Vliegende Tijger »-avonturen van Buck Danny zijn zeer nauw verwant met de echte belevenissen van dit handjevol eerste klas-piloten, dat in afgeleefde machines vloog, ongehoorde risico's nam om iedere kogel doel te laten treffen, en Japanse toestellen in een verhouding 1 op 10 de lucht uit schoot. Na de oorlog werden de « Vliegende Tijgers » een burgerluchtvaartmaatschappij, maar achter deze eerbiedwaardige gevel bleven ze een geheimzinnige activiteit tentoonspreiden aan de grenzen van het immense Communistische China... Ze worden ervan beschuldigd heimelijk anti-communistische guerrillastrijders te bevoorraden, en spionnen en sabotagegroepen op te pikken of weg te brengen, die het rijk van Mao Tse Toeng als werkterrein hebben.

De « Vliegende Tijger »-verhalen uit 1960-1962 zijn door deze daden geïnspireerd. Een paar bijzonderheden die vandaag de dag nog niet erg bekend zijn : gedurende de strijd die de Fransen in Indochina voerden, stuurde generaal Chennault op eigen initiatief 25 Fairchild « Packet's » van de « Vliegende Tijgers » om de Fransen te helpen. Vijf daarvan werden neergehaald. Maar de laatste toestellen die in het door de Vietnamezen omsingelde Dien-Bien-Phu landden waren vliegtuigen van de « Vliegende Tijgers ».

De censuur verbied mij - en dat zal wel nooit veranderen - de sensationele maar werkelijk gebeurde verhalen over deze tijd te vertellen, die mij in de Verenigde Staten door de overlevenden werden toevertrouwd. Daaruit zouden beslist nog de meest aangrijpende avonturen van Buck Danny uit kunnen worden geboren. Jammer !...

Ik had het al eerder beleefd met de twee albums die de oorlog in Korea als onderwerp hebben. Deze albums zijn in Frankrijk lang verboden omdat ze regelrecht geënt zijn op de werkelijke gevechten van de Amerikaanse piloten in de « Straat van de Migs », met alle tragische herinneringen van dien, en op de intrede van de eerste luchtdoelraketten van Russische of Chinese makelij. Dit verbod is kort geleden opgeheven en deze albums zouden in Frankrijk binnenkort herdrukt en weer moeten worden uitgegeven.

Ook al in 1962 kon ik, tijdens een rondreis langs allerlei Amerikaanse luchtbases, door een gelukkig toeval als eerste Europese journalist een vlucht van de roemruchte X-15 bijwonen, het toestel dat een snelheid van Mach 7 en een hoogte van 70 km kan bereiken. Daar, op de Airforce basis Edwards, in de Mojave

• De geduchte Lady X is niet helemaal een verzonnen persoon...



woestijn, had ik een lang gesprek met de piloot ervan, een onbekende die Neil Armstrong bleek te heten, maar die zeven jaar later wereldberoemd zou worden door als eerste mens op de maan te lopen. Een andere X-15-piloot trainde in de link-trainer. Zijn naam was Bob White, die tijdens een lancering op Kaap Kennedy levend zou verbranden in een Apollo-cabine. Uit deze ontmoeting met de X-15 en de toekomstige astronauten ontstond het album «X-15» maar ook «Operatie Mercury» en «Satellietdieven»...

En Lady X?...

Tallose trouwe lezers geloven dat deze vliegende spionne, deze duivelse en genadeloze tegenstandster van Buck Danny, het produkt is van een vruchtbare verbeelding... Niets is minder waar. Ik weet dat naam en persoon van Lady X een meesters van vlees en bloed hebben. Deze heet: Hanna Reitsch. Ze was de voorloperster van Jacqueline Auriol en van Jacqueline Cochrane en een van de beste testpiloten van Nazi-Duitsland. Voor de oorlog steeg ze, tijdens een partijfeest, in het eerste prototype van een Duitse helikopter op. Dit alles in de grote tent van het Wintercircus van Berlijn. Door haar kon tijdens de oorlog de beruchte V-1 operatief worden gemaakt. Bij iedere proefvlucht sloegen deze vliegende bommen namelijk te pletter.

Oorzaak onbekend. Door de bouw van deze apparaten kon geen piloot aan boord gaan om dit raadsel op te lossen. De Duitsers begonnen toen koortsachtig jockey's tot piloten op te leiden. Die zijn allemaal met de V-1 om het leven gekomen, voordat ze de fout hadden kunnen ontdekken. De zeer slanke Hanna Reitsch meldde zich als vrijwilliger. Ze werd de lucht in geschoten en was in staat een mankement aan de gyroscoop door te geven, voordat het toestel op de grond te pletter sloeg. Ze was zwaar gewond maar op tijd hersteld om aan de laatste luchtgevechten van de oorlog deel te nemen. Ze landde in een Fieseler «Storch» als laatste Duitse piloot in het omsingelde Berlijn, eind april 1945. Onder het vuur van de Russen streek ze op Unter den Linden neer, vlak bij de bunker van Hitler, en steeg even later weer op met het testament van de Führer, bestemd voor zijn opvolgers, aan boord. In 1945 verdween ze zonder een spoor achter te laten. Vijftien jaar later vond ik haar spoor weer terug in Togo. Helemaal als onze Lady X was ze eigenaresse van 'n wat vreemde vliegclub, via welke vliegtuigen en huurpiloten werden doorgestuurd naar alle delen van Afrika waar het warm toeging. Ze zou ook nog betrokken raken bij de aanslag op president N'Krumah. Maar het zou een beetje langdradig worden om hier



alle bronnen te onthullen waaruit ik al 25 jaar lang heb geput om Buck Danny, Tumbler en Tuckson in het brandpunt van de actualiteit te laten voortleven.

Sinds «Atoomalarm», naar aanleiding van de zoekgeraakte atoombommen boven

bepaalde «top-secret» informaties. Niks hoor... Alles wat ik gedaan heb is luisteren naar militaire en burgerpiloten op zo'n beetje alle vliegvelden die je kunt verzinnen, stapels en stapels kranten lezen, en maandenlang documenten en brokjes in-



• Een van die vliegtuigen met haaietanden en met de Chinese kleuren, van de roemruchte «Vliegende Tijgers», waarin Buck Danny en zijn makkers tijdens vele verhalen vlogen.

Palomares en Groenland, tot en met «De blauwe Engelen» handelend over de toernee's van het beroemde U. S. Navy-stuntteam... deden zich heel vaak gebeurtenissen voor, juist daar waar ik een bepaalde episode liet spelen. Hierom werd ik er vaak van verdacht, toegang te hebben tot

formatie verzamelen gedurende drie wereldreizen en tallose andere lange reizen. Zo ben ik dus vrij aardig op de hoogte... Tja, dat is voor een scenarioschrijver ook de eerste vereiste!

JEAN-MICHEL CHARLIER

BUCK DANNY

SONNY TUCKSON ET JERRY TUMBLER
VOUS INVITENT À PASSER AVEC EUX,
"LE MUR DE LA CHALEUR" DANS LE
PROCHAIN ALBUM DE CETTE SÉRIE:

DE NOUVELLES
AVENTURES!

PROTOTYPE FX-13



UN RÉCIT PASSIONNANT !

ÉDITIONS J. DUPUIS, FILS & C^{ie}, 39, RUE DESTRÉE, MARCINELLE-CHARLEROI-BELGIQUE
DIFFUSION POUR LA FRANCE : ÉDITIONS DUPUIS, 8, RUE BELLINI, PARIS (XVI^e)
MONTREAL, C. P. 97. BRUXELLES, Galerie du Centre, Bloc 2. LA HAYE, 129, av. Van Meerdervoort.

Imprimé en Belgique

EEN AL TE PERFECTE HELD OP DE HAK GENOMEN

De twee platen van het verhaal *Het gebeurde in 1938*, van de hand van Victor Hubinon, verschenen op pagina's 20, 21 in *Robbedoes* 1682 van 9 juli 1970 ter gelegenheid van de drieëndertigste verjaardag van het Belgische stripweekblad dat zijn naam ontleende aan de beroemde piccolo uit Hotel Moustic. Het verhaal brengt fictie in de fictie, volgens het heilige principe 'Wat als...' Wat als onze drie helden, Danny, Tumb en Tuckson elkaar al hadden ontmoet op een Californische campus in april 1938 en niet pas in augustus 1942, zoals wordt beschreven in *De zonen des hemels*?

In de ogen van puristen was dit korte humoristische stripverhaal een onsamenhangend rommeltje. De allereerste crash van onze vrienden aan boord van een erg gestileerde Waco UC-72 'Standard Cabin' à la Hubinon, in U.S. Air Force-kleuren die nog niet bestonden, moest op de lachspieren van de lezers werken, maar de grap viel totaal in het water. Sommige fans van de reeks bleven Victor Hubinon deze escapade nog lang daarna verwijten. Hij had de held uit hun jeugd belachelijk gemaakt...

Deze man is een held. Waarom? verscheen op bladzijden 36 en 37 van *Robbedoes* 1762 (20 januari 1972), een speciaal *Buck Danny*-nummer met, centraal in het

blad, een compleet dossier waarin op vijftientwintig jaar *Buck Danny* werd teruggekeken, maar ook en vooral met de vier eerste platen van *Het doodelijke groene dal*.

Deze verjaardag was voor Hubinon de ideale aanleiding om zich eens goed uit te leven en af te rekenen met zijn favoriete held en diens twee makkers. Geef toe, op *Buck Danny* stond niet echt een leeftijd, hij had niet één rimpeltje, beleefde met gevaar voor eigen leven de meest onwaarschijnlijke avonturen, crashte geregeld, deed nooit iets stoms, had geen enkel gebrek en liet zich niet in met vrouwen. Kortom: hij was de perfectie in persoon. Dat irriteerde de tekenaar in hoge mate. Hij herkende zich persoonlijk meer in de dwaze fratsen van Sonny Tuckson en Jerry Tumbler. Vic Hubinon dreef de grap zelfs zo ver dat hij in het verhaal klappen kreeg van zijn drie helden! "Ik amuseer me kostelijk met *Buck Danny* op de hak te nemen. Hij is gewoon te knap; oer-ervelend vind ik hem!" zei hij weleens.



Links: advertentie voor *Proefmodel FX-13* door Victor Hubinon op het achterplaat van het album *Vlucht naar de verloren vallei* (1960.)

Hieronder: een tweedekker Waco YKS-6 (UC-72) 'Standard Cabin' van de Civil Air Patrol op het terrein van Bar Harbor (Maine) in juni 1943.



DE UNIVERSITEIT VAN CALIFORNIA, APRIL 1966, DE USAF KOMT OP DE CAMPUS NIEUWE REKRUITEN MOETSEN PROMOTIE VOEREN.

JULIE ZIJN DE ELITE VAN ONS LAND. KOM BIJ DE WACHTMACHT DAT IS DE TOEGANG TOT DE SCHOLEN VOOR WIE TWIJFELT. WE MAKEN SAMEN EEN TESTVLUCHT.

WAGEN WE EROP?

WAAROM NIET?

AIR FORCE NEEDS YOU!!

CALIFORNIA





DEZE MAN IS EEN HELD



WAAROM?





TO INFINITY AND BEYOND...

Een ruimtepiloot, verschenen op bladzijden 5 t/m 9 van *Robbedoes* 2000 (12 augustus 1976) is een parodie, geïnspireerd op de films *2001: A Space Odyssey* (1968) en *Casino Royale* (1967). Victor Hubinon liet geen gelegenheid onbenut om zijn helden en zichzelf te parodiëren, of zich door Buck Danny zelf tot de orde te laten roepen.

Toch voelde je ook een zekere frustratie bij de tekenaar ten aanzien van scenarist Jean-Michel Charlier, omdat deze de drie helden nooit op een NASA-ruimtereis had gestuurd – afgezien van een korte uitstap in een baan om de aarde in het album *X-15* (1965). Hubinon heeft nooit een voet op Amerikaanse bodem gezet. In 1962 sloeg hij een uitnodiging van de Amerikaanse autoriteiten af om samen met Jean-Michel Charlier enkele luchtmachtbases en de belangrijkste NASA-centra te bezoeken. Hij nam op zijn manier revanche, zonder tussenkomst van zijn collega en vriend-scenarist. Victor Hubinon kwam er rond voor uit dat hij het fantastisch zou hebben gevonden om sf-verhalen te maken waarin hij onder meer zijn voorliefde voor surrealistische schilderkunst de vrije teugel had kunnen geven...

De allerlaatste parodie op de avonturen van Buck Danny door Victor Hubinon verscheen zonder titel op vijf pagina's in het extra nummer voor de 40ste verjaardag van het weekblad *Robbedoes* (nr. 2088 van 20 april 1978).

Vanaf de eerste tekeningen voel je dat de tekenaar over betere documentatie beschikt. De cockpit en de uniformen zijn verzorgder, de decoraties en kleuren van de vliegtuigen realistischer. Zo zien we de eenzitsbommenwerper Vought A-7 E 'Corsair II', bestuurd door onze drie vrienden en, heel verrassend, de legendarische Lady X die met een jachtbommenwerper vliegt, de ultramoderne McDonnell Douglas F-18, een toestel dat in werkelijkheid pas op 18 november 1978 als prototype een eerste proefvlucht maakte! In het voorlaatste vakje voerde Victor Hubinon zichzelf op terwijl hij bezig is zijn held uit te gommen. Alsof het om een afscheid ging, zette hij er het woord 'Einde' bij... Dramatische speling van het lot: Victor overleed een paar maanden later onverwachts, op maandagavond 8 januari 1979...



Van LTR A-7E Corsair II-bommenwerper een in dienst
VA-25 Royal Navy die vloog op de vlootbasis van
HMS Fleetwood naar het vliegveld van de Amerikaanse
OAG-101 in 1972-73.

EEN RUIMTEPILOOT























HUBINONS SOLOVLUCHTEN

Hubinson was de chaotische manier van werken van zijn collega Jean-Michel Charlier, die vaak niet thuis gaf wanneer hij op het volgende scenario van *Buck Danny* zat te wachten, af en toe een beetje beu. Hij maakte begin jaren zeventig dankbaar gebruik van de extra nummers van het weekblad *Robbedoes* om verscheidene 'soloverhalen' rond vliegtuigen te maken. Inspiratie en documentatie haalde hij uit het Britse maandblad *RAF Flying Review*, al een jaar of twintig zijn voornaamste bron van documentatie.

Het eerste korte verhaal, *De 13*, dat verscheen in *Robbedoes* 1709 van 14 januari 1971 (pp. 21-24) is gebaseerd op het autobiografische *The Man I 'Killed'*, dat gepubliceerd was in de *Royal Air Force Flying Review* van september 1955. Het gaat om het authentieke verhaal van de Amerikaans-Poolse vlieger en held Boleslaw Michal Gladych (1918-2011) die zeventien luchtoverwinningen boekte voor de Poolse luchtmacht, de RAF en de U.S. Army Air Forces, en de Duitse piloot die hem drie keer kort na elkaar onder vuur nam maar hem iedere keer spaarde: majoor Georg Peter Eder, een van de grootste helden van de Luftwaffe met 132 officieel erkende overwinningen.

Vic Hubinson vervolgde met *De jachtvlieger* in *Robbedoes* nr. 1757 van december 1971. Dit was het relatief onbekende verhaal van een Canadese vlieger uit de Eerste Wereldoorlog, William Avery 'Billy' Bishop (1894-1956),

die met zijn eenmotorige tweedekker 'Nieuport 17' niet minder dan 72 overwinningen behaalde. Zijn artistieke voorkeur



voor jachtvliegtuigen uit de beide wereldoorlogen toonde Hubinson ook met *Hodgkinson de doorzetter* in *Robbedoes* nr. 1761 van 13 januari 1972. In dit verhaal liet Victor Hubinson de lezer kennismaken met Flight Lieutenant Colin G.S. Hodgkinson (1920-1996), een ex-cricketspeler die in de Tweede Wereldoorlog Spitfirepiloot was geworden bij de RAF, ondanks een ongeluk tijdens een trainingsvlucht waarbij hij beide benen had verloren. Hoewel hij niet meer dan twee luchtoverwinningen op zijn naam had staan, kon hij in de Korea-oorlog weer dienst nemen in de Royal Air Force, om later zijn carrière te besluiten in de straaljager De Havilland 'Vampire'.

Ter gelegenheid van de 25^{ste} verjaardag van *Buck Danny* verscheen *Die kostte hem z'n kist* in *Robbedoes* nr. 1762 van 20 januari 1972. Dit verhaal vertelt een waargebeurde anekdote over de botsing op 18 juni 1944 van de Finse majoor Eino Luukkanen in diens Messerschmitt Bf-109-G2 met een observatieballon van de Sovjets. Dit laatste korte historische verhaal van Vic Hubinson, gepubliceerd na de eerste vier platen van *Het dodelijke groene dal*, is een beetje een lange neus aan het adres van zijn vriend en scenarist Jean-Michel Charlier.

Een van de grote Canadese helden uit de Eerste Wereldoorlog, luitenant-kolonel W.A. 'Bill' Bishop VC van het 60^{ste} veskadron Royal Flying Corps, poseert in augustus 1917 voor zijn tweemotorige jachtvliegtuig 'Nieuport 17' in Fiescamp (Frankrijk). De foto werd destijds gecensureerd:





MAAR. 1942. GLADYCH VLIEGT NU BIJ DE RAF. OP EEN DAG, IN DE MESS...

WAT IK VANACHTEND HEB MEEGEMAAKT... M'N MOTOR IS WAARMELOPEN EN ER HANGT AL FLINK WAT ROOK IN M'N COCKPIT...



EVEN LATER BEGINT OOK DE GLYCOL® TE BRANDEN. EN ER ZIT EEN JERRY® ACHTER ME. HIJ KAN ME NEERSCHIETEN ALS EEN KONIJN...



MAAR WAT DOET IE... HIJ VLIEGT ME VOORBIJ. ZWART EVEN MET Z'N VLEUGELS EN VERDUNT. HIJ WAGT ZO DICHT BIJ DAT IK ZELFS ZIJN NUMMER KON ZIEN...



OOK LATER KOMT HET NUMMER 13 ONDER PILOTEN VAAKTER SPRAKE. HIJ SCHIET MAAR ZELDEN EEN TEGENSTANDER NEER. HIJ RAAKT ZE EN VERTREKT DAN WEER.



JUNI 1942. GLADYCH NEEMT HET BOVEN LIEUW OP TEGEN EEN GROEP DUITSE VACHT-VLIEGTOEGEN...







* AAA, ANTI-AIRCRAFT ARTILLERY. LUCHTAFWEERGESCHUT.



NA EEN KORTE AARZELING REAGEERT DE LICHTAFWEER INDERDAAD. ALLE KANONNIEN WORDEN OP DE THUNDERBOLT VAN GLADYCH GEKOCHT, WAARDOR ACHTER ZIJN TRESTEL DE HEI LOS-BREEKT, TOT OPEENS...

HET NUMMER 13 IS GERAACKT. EN DE ANDER WUKT UIT! IK BEN GEREV...

ZES JAAR LATER MAAKT GLADYCH ALS BURGER EEN ZAKENREIS NAAR DUITSLAND. HIJ ONTMOET ER EX-MAJOR GEORGE PETER EDER, EEN HELD VAN DE LUCHTWAFFE.

132 OVERWINNINGEN ?? INDRUK-WEKKEND!

ACH...VEEL ANDEREN HEBBEN HET NIET OVER-LEEFD. DAT KON MIJ OOK OVERKOMEN.

EEN LES HEB IK ALTIJD ONTHOUDEN. DIE KREEG IK VAN EEN AMERIKAANSE PILOOT: HOPELOZE SITUATIES BESTAAN NIET.

'S AVONDS ONTMOETEN GLADYCH EN EDER ANDERE OUD-PILOTEN. ER WORDEN HEEL WAT HERINNERINGEN ORSGEHAALD.

IK BEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE DOOD VAN DE MAN DIE MIJN LEVEN TWEE KEER HEEFT GESCHAARD EN DAT BETREUK IK ECHT.

13.4.A

GLADYCH VERTELT HET VERHAAL OVER PILOOT 13.

DE DERDE KEER WILDE HIJ ME GEVANGENNEMEN.

MAAR NET VOOR IK IN VECHTA ZOU LANDEN, HERINNERDE IK ME DE TACTIEK VAN DE AAA...

JE DOOK EN SCHOOT! DE AAA REAGEERDE EN HAALDE ACHTER JE HET NUMMER 13 NEER...

!!

INDERDAAD / IK VINDE HET VERSCHRIKKELIJK DAT IK DE DOOD VAN ZO'N HELD OP MIJN GEWETEN HEB! MAAR HET WAS OORLOG!

MAAK JE GEEN ZORGEN. HIJ WAS ALLEEN GEWOND.

HEB JE HEM GEKEND?

NOGAL GOED, JA!

IK WAS NUMMER 13! EN HIJ WAS DUS DE PILOOT VAN WIE IK DIE LES HEB GELEERD...

DIT VERHAAL IS AUTHENTIEK.

13.4.B

DE JACHTVLIIEGER



HIJ BROEDT ER AL MAANDEN OP: EEN VJANDELIJKE LUCHTHAVEN AANVALLEN EN DE TOESTELLEN VERNIETIGEN VOOR ZE KUNNEN OPSTUIGEN.







BISHOP ZET KOERS NAAR Z'N BASIS EN GAAT HOGER VLIEGEN...



DAN MERKT HIJ DE FOKKER OP DIE HIJ ACHTERVOLGT. HET VLIESTUIG MAAKT ZICH KLAAR OM AAN TE VALLEN.



BISHOP DRAAIT SCHERP EN VLIEGT RECHT OP ZIJN TEGENSTANDER AF.



DE TWEE TOESTELLEN KOMEN FRONTAAL OP ELKAAR AF, KLAAR OM DE ANDER DE GENADESLAG TOE TE BRENGEN.



BISHOP RICHT IETS SNELLER EN GEEFT EEN KORT SALVO...



BISHOP GAAT OP DE NIEUWE TEGENSTANDER AF EN VERSCHIEFT ZIJN LAATSTE KOGELS...





HODGKINSON DE DOORZETTER



NADAT HIJ ZIJN 'VLEUGELS' HEeft GEKregen, TREKT HORSKINSON NAAR DE RAI- BASIS IN TANGHEERE DE LUCHTVAFFE GEARIJKT TIJDENS DE SLAG OM ENGELAND LOCKE-WOLVES DIE ZIJN SUPERIEUR AAN DE SPITFIRE V.



KORT NADIEN KRIJGT DE "PILOOT ZONDER BENEN" ZIJN EERSTE OPDRACHT.



JULIE ESCORTEREN DE BOMMENWERPERS DIE IN POIX, BIJ AMIENS, DE LUCHTHAVEN AANVALLEN.

EVEN LATER, "HELOERBLAUNE LICHT, GEEN VJAN DELIJK TOESTEL TE ZIEN EN WE ZIJN BIJ DE FRANSE KUST... ALLES GAAT GOED!"



MAAR, "HIER RADARCONTROLE, 'N VEERTIGTAL BANDIETEN IS IN HET ZUIDWESTEN OPGESTEGEN OM JULIE TE ONTSCHEPEN."



* BESPREKEN

BOVEN POIX WORDT PLOTS ZAKKAR GESCHOTEN, OVERAL ONTPLOFFEN LUCHTAFWEERGRANATEN.



H.2A

TOT PLOTSLING...

TWEE MOFFEN OP DRIE UUR.

EN VIJFTIEN BOVEN ONS!

DUIKEN! DUIKEN!



HODG IS VERRAST, AARZELT HEEL EVEN EN DUIKT DAN, MAAR TE LAAT OM BIJ ZIJN PATROUILLE AAN TE SLUITEN.



ALS GROENTJE STAAT HIJ ER ALLEEN VOOR, DAN HERINNERT HIJ ZICH DE LES VAN ZIJN INSTRUCTEUR.



ALS JE ER IN EEN GEVECHT ALLEEN VOOR STAAT, ZWENKEN, ZWENKEN!

NA EEN RIJK AAN DE STUURKNIJPEL, MAAKT HET TOESTEL EEN SCHEPPE BOCHT, HET WORDT COLLIN ZWART VOOR DE OGEN. *



* DOOR DIE G-KRACHTEN STROOMT HET BLOED UIT DE HEERSENS EN ZIET DE PILOOT EVEN NIETS MEER.

H.2B





DIE KOSTTE HEM Z'N KIST



ER WORDT LAAG GEVLOGEN OM DE RUSSISCHE FLAKS* TE ONTWIJKEN. DE GROEP WIL VJANDELIJKE ACTIVITEITEN OPSPOREN EN SIGNALEREN.



PLOTSELING ZIET LIIKKANEN AAN DE HORIZON EEN RUSSISCHE OBSERVATIEBALLON.









DE ERFGENAMEN



Het eerste gevecht van sergeant Hardouin is de authentieke anekdote in zes platen over de belevenissen van een onderofficier en piloot. De man vloog op 10 mei 1940 met een Morane-Saulnier MS406 GCIII/6 van de Franse luchtmacht. Francis Bergèse, een ex-piloot van het Lichte Luchtvaartkorps van de Landmacht die striptekenaar en illustrator was geworden en vooral verhalen maakte die zich afspeelden in het luchtvaartmilieu, schreef en tekende het in 1968.

Hij was pas zevenentwintig toen hij begin april besloot zijn diensten en talent aan te bieden op de redactie van het stripweekblad *Pilote* in de rue Blaise Pascal nr. 12 in Neuilly-sur-Seine.

Bergèse liet de zes proefplaten achter bij directeur René Goscinny en maakte meteen een afspraak voor de volgende maand met de hoofdredacteur, ene Jean-Michel Charlier! Deze antwoordde hem per kerende post op 18 april, en schreef dat het aangeboden verhaal wat aan de magere kant was, maar zeker kwaliteiten had. Bij hun ontmoeting op een mooie dag in mei nam Charlier de zes platen grondig door, samen met zestig platen van een ander verhaal, getiteld 'Stuka'. Bergèse wilde dit verhaal eigenlijk bij een andere uitgever aanbieden. "Ik houd uw verhaal van zes platen hier en we publiceren het als de tijd rijp is!", was de boodschap van Charlier.

Maar de gebeurtenissen van mei 1968 in Frankrijk beslisten er anders over. Het eerste gevecht van sergeant Hardouin zou uiteindelijk nooit in *Pilote* verschijnen omdat het blad toen net compleet van formule was veranderd. Het bleef twintig jaar lang in een la liggen en verscheen uiteindelijk pas in juni 1988.

Die strip kunnen jullie nu ontdekken, voor het eerst in kleur...

De laatste loodjes is een compleet nieuw, niet eerder uitgegeven verhaal van zeven platen, geschreven door Patrice Buendia, scenarist van *Tanguy en Laverdure* en coauteur van de album *Blackbirds* uit de reeks *Buck Danny*, dat Charlier niet heeft kunnen afmaken.

Het is een pakkend avontuur dat zich afspeelt in oktober 1952, in volle Koreaanse oorlog. De hoofdpersonages zijn uiteraard Buck Danny, Jerry Tumbler en Sonny Tuckson, deze keer als piloten van oude North American F-51D 'Mustang'-jachtbommenwerpers die tijdens dit conflict nog werden gebruikt in een ondersteunende rol. De plot zullen we niet onthullen, maar context en omgeving doen wonderlijk genoeg denken aan die van de film *Battle Hymn* uit 1957 van Douglas Sirk, met Rock Hudson in de rol van Kolonel Dean Hess, piloot-instructeur aan het hoofd van een eskadron dat Zuid-Koreaanse piloten moet opleiden in F-51D 'Mustangs'. Hier houdt de vergelijking op. Kers op de taart in *De laatste loodjes* is het werk van tekenaar Giuseppe De Luca, die imponeert met zijn eerste bijdrage aan *Buck Danny*.

Deze bijzonder talentvolle Italiaanse tekenaar, geboren in 1963, is niet echt een beginneling. Hij is onder meer auteur van de saga *Les Enragés du Normandie-Niemen* en *Black Birds*, jaren geleden verschenen bij Zéphyr. Giuseppe De Luca laat zich in zijn tekenstijl duidelijk inspireren door Victor Hubinon. Met Patrice Buendia als navigator levert hij prachtige platen (en mooie verhalen) die het beste doen vermoeden voor de toekomst. Dit is opnieuw de sfeer van de grote *Buck Danny* uit de gouden jaren vijftig, met de onvergetelijke tandem Charlier-Hubinon.



Indrukwekkende rij North American F-51D Mustang jachtbommenwerpers van het 12^e Fighter Bomber Squadron (18th Fighter Bomber Wing) op hun basis in Hoengsong AB (M-46) in Korea, in 1952

HET EERSTE GEVECHT VAN SERGEANT HARDOUIN



BEGIN 1940, KORT VOOR HET GROTE DUITSE OFFENSIEF, IS HET TRIEST GESTELD MET DE FRANSE LUCHTMACHT. DE DUITSERS BESCHIKKEN OVER MEER KWALITEIT EN VEEL MEER TOESTELLEN. DE FRANSE PILOTEN MOETEN, PUUR OP WILSKRACHT, PROBEREN DE DUITSE JACHTVLIEGERS EN BOMMEN- WERPERS TEGEN TE HOUDEN. MAAR FRANSE BURGERS EN INFANTERISTEN VRAGEN: ZICH LUIDOP AF OF FRANKRIJK WEL EEN LUCHTMACHT HEEFT.

TEKST EN TEKENINGEN VAN
Francis Bergèse

OP 10 MEI ZIJN DE PILOTEN VAN HET ESKADER 3/6 GESPANNEN:
NU WORDT HET ERNST.



DIE OCHTEND ZIJN DE DUITSERS MET EEN ZWAAR OFFENSIEF
BEGONNEN. ZE ZIJN DE GRENZ OVERGESTOKEN EN STAAN NU
OP FRANS GRONDGEBIED.



FRANSE PILOTEN VAN DE ALARM-
PATROUILLES WACHTEN VOL ONGEDULD
TOT ZE MOGEN OPSTUIGEN.



DAT WACHTEN...
IK WORD ER GEK
VAN!

JA! LAAT ZE KOMEN!
IK BEN KLAAR!
IK BEN OP VAN DE
ZENUWEN.

MIJN GEDULD IS ECHT OP. EN JIJ,
HARDOUIN?

-TJA. IK HOOEDE DAT ZELFS
HUN BOMMENWERPERS SNELDER
ZIJN DAN ONZE JACHTVlieg-
TUIGEN.







CHARDONNET EN CAVARZO
INTUSSEN...



DIE BOMMENWERPERS
ZIJN TE SNEL VOOR ONS... IK
ZIT OP TOPSNELHEID, MAAR IK
KOM NIET DICHTERBIJ.

HELAAS! ONZE
KISTEN ZIJN
VERSLETEN!

GOUJON, DIE NU ALLEEN VLIEGT, NADERT MET VEEL
MOEITE DE LAATSTE HEINKEL...



MAAR HOGER...



HEE, M'N DISPLAY DOET HET
WEER, HET WAS EEN VALS
CONTACT! IK KAN WEER
AANVALEN!



O NEE!
GOUJON IS
GERAAKT!



NA DE OORLOG WORDT CHARLES GOUJON EEN VAN DE BEKENSTSTE
FRANSE TESTPILOTEN. HIJ OVERLIJFT IN 1958 BIJ EEN OEFENING
WANNEER HET RAKETVLEGTUIG 'TRIDENT' EXPLODEERT...



PECH... HELEMAAL
ALLEEN!



TRAAAKITRAAA

HIER,
VRIEND! DIT IS
VOOR JOU!



IK HEB HEM
GERAAKT! MIJN GOD,
DAT GING
MAKKELIJK!

AANGEMOEDIGD DOOR DAT SUCCES, TROTSKEERT HARDOUN DE KOGELS DIE HEM OM DE
OREN VLIEGEN. HIJ STORT ZICH OP DE VOLGENDE BOMMENWERPER. MAAR NU LOOPT
HET ANDERS.



IK HEB MI NU AL TWEE
KEER AANGEVALEN ZONDER
HET MINSTE RESULTAAT. IK
MOET MI NEERSCHieten!



O! IK BEN GERAAKT.
M'N TANK LEKT! MAAR DE
HEINKEL IS OOK BESCHADIGD.
HIJ RAAKT ACHTEROP.
IK MAG NU NIET
OPGEVEN.





NA ZIJN EERSTE GEVECHT WAARBIJ HI TWEE DUITSE BOMMENWERPERS UIT DE LUCHT HAALDE, WERD SERGEANT HARDOUN BUNA DOOR LAND-GENOTEN NEERGESCHOTEN. GELUKKIG ONTKEKTE DE FRANSE GENDARMERIE SNEL WIE HI ECHT WAS.

KOREA, OKTOBER 1952. SOLDATEN VAN DE 40STE INFANTERIEDIVISIE WORDEN BESTOOKT.

DE LAATSTE LOODJES



ZE ZIJN TE LAUWRIJK WEG HIER, OF HET IS AFGELOPEN MET ONS. HOWE, SCHIET OP, KEREL!



NAAR DIE TEMPEL! ALS WEER ALLEMAAL SAMEN ZIJN, VLUCHTEN WE OVER DE ZUIDELIJKE FLANK.



MARKOWICZ, KOM! ZOEK DEKKING!



DANN COMMIES!



HOPE-LOOS!



KAPITEIN DOUGLAS! IK WIL NIET DOOD!

KOP OP, HOWE! ALS WE WILLEN BLIJVEN LEVEN, MOETEN WE MOEDIG ZIJN.

EN OP 'N MIRAKEL HOPEN.



NAAR HET ZUIDEN VLUCHTEN IS UITGESLOTEN. DAAR WORDEN WE OPGENACHT DOOR 'N ANDER BATALION.

MURPHY, BRENG DE ZENDER. IK VRAAG LUCHTVERSTERKING.



INTUSSEN, OP 'N VOORUITGESCHOVEN BASIS VAN DE USAF IN PYONGTAEK FELD, VLAKBUI.

HA! BLIJ DAT IK ER BEN!







*DE MUSTANG IS BEGRENSD OP +8G EN -4G
* NEE!



* DIE IDIOOT HEEFT ONS GEMIST!



* WEGWEZEN!



BUCK, DIT IS SONNY. IK GA AAN HET BEGIN VAN DE PIJTE STAAN EN SCHIET EEN VUURRIJL AF DAN KUN JE JE ORIENTEEREN. TUMB HOUDT CONTACT OVER DE RADIO.





BUCK DANNY

HUBINON • CHARLIER

- 1 De Jappen vallen aan
- 2 De geheimen van Midway
- 3 De Zonen des Hemels
- 4 De Vliegende Tijgers
- 5 De Zwarte Draak
- 6 Aanval in Birma
- 7 De smokkelaars van de Rode Zee
- 8 De woestijnrovers
- 9 Petroleumgangsters
- 10 Testpilooten
- 11 In Korea
- 12 Onbemande vliegtuigen
- 13 Een vliegtuig wordt vermist
- 14 Patroelje bij dageraad
- 15 "NC 22654" antwoordt niet meer
- 16 Gevaar in het noorden
- 17 Buck Danny tegen Lady X
- 18 Aanval op Malakka
- 19 De Tijger van Malakka
- 20 S.O.S. vliegende schotels!
- 21 Een prototype is verdwenen!
- 22 Geheime opdracht
- 23 Vlucht naar de verloren vallei
- 24 Proefmodel FX 13
- 25 Het ZZ Eskader
- 26 De Vliegende Tijgers komen terug
- 27 De Vliegende Tijgers schieten te hulp
- 28 Vliegende Tijgers tegen piraten
- 29 Operatie "Mercury"
- 30 De satellietdieven
- 31 X-15
- 32 Alarm te Cape Kennedy!
- 33 Het geheim van de spookvliegtuigen
- 34 Atoomalarm
- 35 Het dodenescadrille
- 36 De Blauwe Engelen
- 37 De piloot met het leren masker
- 38 Het dodelijke groene dal
- 39 Haaien in de Chinese Zee
- 40 Ghost Queen

BUITEN REEKS

- 1 Kortverhalen 1/2
- 2 Kortverhalen 2/2

BERGÈSE • CHARLIER

- 41 Opdracht 'Apocalypsis'
- 42 De helle-pilooten
- 43 Vuur uit de hemel
- 44 De deserteur

BERGÈSE • DE DOUET

- 45 De geheimen van de Zwarte Zee

BERGÈSE

- 46 Het spooksquadron
- 47 Verboden gebied
- 48 Strijd boven de bergen
- 49 De nacht van de slang
- 50 Sabotage in Texas
- 51 Mysterie in Antarctica
- 52 Vermist

WINIS • ZUMBIEHL

- 53 Zwarte Cobra

FORMOSA • ZUMBIEHL

- 54 Een schaduw in de nacht
- 55 Defcon One
- 56 Vostok antwoordt niet meer
- 57 Operatie Vektor

IN DE REEKS

ARROYO • ZUMBIEHL

CYCLUS «DUEL BOVEN KOREA»

- 1 Sabres boven Korea
- 2 Duel boven MIG Alley

ARROYO • ZUMBIEHL • MARNIQUET

- 3 De spoken van de rijzende zon
- 4 Duivelseiland

CYCLUS «KOUDE OORLOG»

- 5 Operatie Uzeren Gordijn
- 6 Rood alarm

REEKS «ONE SHOT»

BERGÈSE • LE BRAS • CHARLIER

BUENDIA • ZUMBIEHL

- 1 De Blackbirds - deel 1/2
- 2 De Blackbirds - deel 2/2



978-90-3143-849-6

www.dupuis.com

